

Duurzaam reizen? Het loont wel degelijk!

Voor vele mensen staat “duurzaam reizen” gelijk aan “duur reizen”. En dat klopt ten dele. Dat mochten ook de deelnemers aan het project “Seven Summits” van vzw De Natuurvrienden vorig jaar ondervinden. Een ambitieus experiment, om aan te tonen dat mooie en unieke bergtoppen ook op een duurzame manier beklommen kunnen worden. Een zoektocht ook, waarbij de deelnemers naar 7 landen zeilboot, trein, fiets, marsroetka en zelfs een paard gebruikten om op hun bestemming te geraken. Elke groep maakte dezelfde bedenking: natuurvriendelijk reizen kost meer tijd, meer organisatie en vaak ook meer geld. Een treinrit naar Italië voor een gezin van 4 zou bijv. meer dan 1.000 € kosten, terwijl een retourtje met het vliegtuig amper 80 € kost. Er is dus nog veel werk aan de winkel!

Nederlandse reisorganisaties gaan hun klanten nu voorrekenen hoeveel klimaatschade hun vakantiereis veroorzaakt, waarmee ze mensen willen sensibiliseren en aanzetten tot duurzaam reizen. Dat is zeker nodig. Een vliegtuig is allesbehalve een duurzaam transportmiddel, hoeveel GreenSeats of bomen je ook ter compensatie aankoopt. Maar zolang teleportatie tot het domein van de science fiction behoort, zullen mensen het vliegtuig als snelste transportmiddel zien. Het probleem met het toerisme is dat mensen alles willen halen uit hun schaarse vakantiedagen. De jachtigheid van het dagelijkse leven wordt doorgetrokken naar de vakantie. Mensen willen zo lang mogelijk genieten van hun vakantie en dat betekent dat ze zo snel mogelijk op hun bestemming moeten geraken.

Nochtans kan het anders, zoals ook Lars Meulenbergs, één van de deelnemers aan het project “Seven Summits” ervaarde. “Slow travelling is genieten! De weg die je aflegt is zo veel mooier dan het uiteindelijke doel.” Het is een variant op een populair credo binnen onze vereniging: “De weg is het doel”.

Duurzaam reizen betekent ook veel meer dan *energiebewust* reizen. Duurzaam reizen betekent ook aandacht besteden aan waar we overnachten, wat we onderweg eten en drinken, wat en hoe we bezoeken. Aandacht ook voor de mens. De Vlaamse én de Internationale Natuurvrienden NFI voeren al jarenlang campagne voor duurzaam reizen. Zoals met de campagne “Human Rights in Tourism”. Of de campagne over de bescherming van kinderen in toerisme. Vorig jaar nog keurde NFI, de Internationale Natuurvriendenbeweging, op voorstel van de Vlaamse Natuurvrienden een resolutie goed waarin we pleiten voor een eerlijke belasting van de luchtvaart, meer investeringen én betere ondersteuning van internationaal treinvervoer.

Duurzaam reizen is echter niet enkel een zaak van de overheid, van fiscale vrijstellingen en gunstmaatregelen. Het is ook een zaak van onszelf als reiziger om ons meer bewust te worden van de impact van ons reisgedrag. Laat ons dus bij het plannen van onze vakanties en onze uitstappen verder kijken dan naar wat het ons kost. Laat ons opnieuw genieten van het “onderweg zijn”, laat ons aandacht besteden aan mens en natuur. Want die zijn onbetaalbaar.

Greet van Gool

Voorzitter De Natuurvrienden en Vice-voorzitter NFI (Naturefriends International)

Lars Ilya Meulenbergs

Vice-voorzitter IYNF (International Young Naturefriends)

De Natuurvrienden vzw is een socioculturele vereniging die zich actief inzet voor zacht toerisme en het aanbieden van actieve recreatie en culturele activiteiten. De Natuurvrienden maken deel uit van de beweging International Naturefriends, opgericht in 1895 in Wenen. De organisatie telt wereldwijd meer dan 50 organisaties en telt een half miljoen leden.